



### Camping Jeugdstation

- Bolwerkstraat 1, 8900 Ieper, België
- +32 57217282
- [info@jeugdstation.be](mailto:info@jeugdstation.be)
- Stadscamping, hierdoor ook wat gehorig (o.a. van lokale fabriek)
- Maar wel alles goed te doen met voet en/of fiets



ERIBA HYMER CLUB  
NEDERLAND



## *Ieper (België) 2022*

*EHCN weekend  
Kennismaking met West Vlaanderen weekend  
van  
16 t/m 18 september*



Beste Eribanen,

Graag willen Jan en ik jullie kennis laten maken met dit gedeelte van West-Vlaanderen. Het is een gebied waar we niet snel een stop plannen, maar leper is zeker de moeite waard om onze caravan een paar dagen neer te zetten om de stad en omgeving te verkennen.

Waarom leper? Mogelijk kennen jullie leper als een van de plekken in België waar duizenden soldaten in meerdere veldslagen omkwamen tijdens de 1<sup>ste</sup> wereldoorlog (1914-1918). Nederland was toen neutraal, maar heeft wel duizenden oorlogsvluchtelingen opgevangen. Een thema die, jammer genoeg, nog steeds speelt.

Een aanrader is het ervaren van de "Last Post". Iedere avond om 20.00 uur wordt deze geblazen onder de machtige gewelven van de Menenpoort (gedenkteken van de 54.896 vermiste soldaten van het toenmalige Britse rijk). Wil je meer weten van de 1<sup>ste</sup> wereldoorlog, dan vindt je dit in het Flanders Fiels museum, gevestigd in het één van de mooiste gebouwen van leper, namelijk de Lakenhallen op de Grote Markt.

Tijdens de 2 Wereldoorlogen hebben de oude gebouwen het vaak moeten ontgelden. Maar wederopbouw is met succes uitgevoerd. Hierdoor heeft de stad zijn historisch karakter weten te behouden. Zowel cultuur als ontspanning zijn goed vertegenwoordigd. De vele interessante bezienswaardigheden als de gezellige restaurants en terrassen en winkels maken het een ideale locatie om te verblijven.

Een ander leuk weetje is dat de kat centraal staat. Dat kun je zien in de "kattenstoet" die normaal 3x per jaar paradeert. Vanaf het Belfort aan de Grote Markt worden al eeuwen katten naar beneden gegooid, die door de menigte worden opgevangen.

Gelukkig zijn het tegenwoordig pluchen varianten. leper wordt daarom ook vaak "Kattenstad" genoemd.

Indien mogelijk zullen we een stadswandeling met gids organiseren voor belangstellenden. En een bezoek aan Tyne Cot Cemetery, niet ver van het restaurant "Zet u" in Passendale is ook een gezamenlijke optie.

Daar we niet weten wat er tegen die tijd mogelijk is, hebben we alleen de camping gereserveerd. De camping biedt plaats aan 22 caravans, waarvan er voor ons 16 zijn gereserveerd. Wanneer er meer interesse is, zullen we proberen om nog meer plaatsen te bemachtigen. De kosten bedragen € 40,- per caravan. Verdere kosten zullen in het weekend zelf verrekend worden. Dus:

### ***Wie heeft zin om met zijn Eribaasje naar België te komen?***

Misschien een mooi startpunt om vanuit hier door te reizen naar zonnigere oorden? Of als startpunt van een 3 of 2 landenreis met als eindbestemming ons weekend van 30 september in de omgeving van Tiel? Alles kan wat er op dat moment mag.

Jan Debuyck  
Angela de Vries



Eriba Hymer Club Nederland en/of haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk te stellen voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens het treffen of bij het aan- of afrijden daarvan.